

Aurate Sex Love Aur Lust

Recognizing the pretentiousness ways to get this ebook Aurate Sex Love Aur Lust is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. get the Aurate Sex Love Aur Lust belong to that we meet the expense of here and check out the link.

You could purchase guide Aurate Sex Love Aur Lust or get it as soon as feasible. You could quickly download this Aurate Sex Love Aur Lust after getting deal. So, considering you require the books swiftly, you can straight acquire it. Its correspondingly enormously simple and appropriately fats, isnt it? You have to favor to in this space

Nacht in de middag Arthur Koestler 1979 Een slachtoffer van de beruchte Moskouse processen ten tijde van Stalin denkt na over zijn leven

Operatie Snow Dragon Brad Thor 2015-01-10 `Brad Thor is de auteur van de headlines van morgen. Dan Brown `De erfgenaam van Tom Clancy en Robert Ludlum. Chicago Tribune Nadat een CIA-agent op mysterieuze wijze overzees komt te overlijden, treedt zijn voornaamste informant naar voren met een opzienbarende en dreigende claim. Er is echter een probleem, niemand weet of ze te vertrouwen is. Maar als er zes uitwisselingsstudenten vermist raken, twee vliegtuigpassagiers van naam en plek wisselen, en een vluchteling die politiek asiel aanvraagt wordt gearresteerd wordt een serie dodelijke gebeurtenissen in gang gezet. Met een ophanden zijnde verwoestende aanval op de Verenigde Staten ziet de kersverse Amerikaanse president zich genoodzaakt om zich te wenden tot anti-terrorisme-expert Scot Harvath om twee van de meest gevaarlijke missies ooit uit te voeren. De overkoepelende missie, met codenaam Operatie Snow Dragon, wordt uiterst geheimgehouden aangezien ontdekking ervan tot een oorlog kan leiden.

Religio medici Sir Thomas Browne 1644

In gesprek met mijzelf Nelson Mandela 2011-03-15 Bestseller Nelson Mandela nu als midprice In deze autobiografie is Mandela icoon noch heilige; hier is hij gewoon een mens van vlees en bloed. Dit is een zeldzame kans om tijd door te brengen met Nelson Mandela; met hem in contact te komen, in zijn eigen stem: direct, helder en intiem. In gesprek met mijzelf toont het persoonlijke leven van Mandela: van brieven die hij heeft geschreven tijdens de moeilijkste momenten van zijn gevangenschap tot het manuscript van het ongepubliceerde vervolg op zijn biografie De lange weg naar de vrijheid. Het boek is een persoonlijk verslag, vanaf het eerste ontwaken van zijn politieke geweten tot en met zijn glansrol op het wereldtoneel. Dit boek geeft de lezer toegang tot het leven van de unieke persoon achter de publieke figuur. Nelson Mandela werd geboren in Zuid-Afrika op 18 juli 1918. In 1944 werd hij lid van het ANC en was sindsdien betrokken bij het verzet tegen het regime van apartheid. Tot hij in 1962 werd gearresteerd, waarna 27 jaar gevangenschap volgde. Nadat hij in 1990 werd vrijgelaten, kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de vrede en werd hij in 1994 de eerste democratisch gekozen president van Zuid-Afrika. Op 5 december 2013 is Mandela in zijn huis in Johannesburg op 95-jarige leeftijd overleden.

Silas Marner, de wever van Raveloe George Eliot (pseud. van Mary Ann Evans) 1861

De levens van anderen Neel Mukherjee 2016-01-20 n het Calcutta van 1967 raakt Supratik, zonder dat zijn familie het doorheeft, betrokken bij een radicale politieke groepering. In de ban van zijn idealen wil hij zijn leven en de wereld om hem heen veranderen – hij verdwijnt en laat alleen een briefje achter. In het ouderlijk huis valt zijn familie, bestaande uit de grootouders, vijf volwassen kinderen en hun kinderen, uiteen. Tussen de verschillende gezinsleden ontstaat rivaliteit, het ooit zo succesvolle familiebedrijf implodeert, en pijnlijke geheimen komen aan de oppervlakte. Ook om hen heen is het verval zichtbaar; de maatschappij raakt versplinterd, en een grote omwenteling is niet meer tegen te houden.

Arts & Humanities Citation Index 1995

De prijs van de bruid Buchi Emecheta 1988 De liefde van een Nigeriaans meisje voor een dorpsonderwijzer maakt inbreuk op de heersende tradities.

War ... in Headlines from the Detroit News, 1939-1945 1945

Twee broers Jhumpa Lahiri 2013-10-21 De broers Subhash en Udayan zijn als kind onafscheidelijk. Maar hun band blijkt niet bestand tegen de maatschappelijke spanningen van de jaren zestig. De charismatische Udayan raakt in de ban van een groep radicale communisten. Hij zet daarbij alles op het spel: zijn eigen leven en dat van zijn broer, zijn ouders en zelfs zijn jonge bruid. In de hoop de dramatische gebeurtenissen achter zich te laten vertrekt Subhash naar Amerika, maar de terugslag van zijn daden weerklinkt nog generaties lang door. Twee broers is een gevoelige, gelaagde roman over de familiebanden die bepalen wie we zijn, of we dat nou willen of niet. Jhumpa Lahiri heeft haar vertrouwde migratiethematiek weergaloos verweven in een pijnlijk mooi verhaal dat je na lezing niet snel loslaat.

De Bourne misleiding Robert Ludlum 2010-02-09 In dit spannende zevende boek van Robert Ludlums Jason Bourne-serie moet Bourne na een aanslag op zijn leven een nieuwe identiteit aannemen. Jason Bourne in een race tegen de klok Tijdens zijn vakantie op Bali, met zijn geliefde, loopt Bourne in een hinderlaag. Hij overleeft de aanslag en duikt zwaargewond onder. Met een nieuwe identiteit begint hij aan een missie om uit te vinden wie hem probeerde te vermoorden. Maar tijdens zijn periode van herstel wordt hij hard met zichzelf geconfronteerd: wie is hij nu eigenlijk, welk deel is van Bourne, welk deel van hemzelf en wat blijft er van hem over zonder de Bourne-identiteit? Jason Bourne is het populairste personage van Ludlum. Hij speelde de hoofdrol in zes internationale bestsellers en in de beroemde films met Matt Damon: The Bourne Identity, The Bourne Supremacy en The Bourne Ultimatum. Eric van Lustbader nam het stokje van Ludlum over en schreef eerder Het Bourne Testament, Het Bourne Verraad en De Bourne Sanctie.

61 uur Lee Child 2010-06-08 Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van Lee Child precies op juiste moment op de juiste plek als de hel losbarst. In 61 uur, de 14e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, komt Reacher tijdens een extreem koude winter een paar dagen vast te zitten in Bolton, South Dakota. De lokale politie heeft problemen die het kleine departement boven het hoofd groeien en Reacher biedt aan ze te helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje als Bolton? Wat Reacher echter niet weet, is dat over precies 61 uur de grootste internationale drugsdeal aller tijden op spectaculaire wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan is onderweg. De Rus heeft iedereen omgekocht. Maar niemand had gerekend op Jack Reacher... Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.

The Compact Edition of the Oxford English Dictionary: Complete Text Reproduced Micrographically: P-Z, Supplement and bibliography 1971 Micrographic reproduction of the 13 volume Oxford English dictionary published in 1933. De brieven aan Fanny Brawne John Keats 1996 Brieven van de Engelse dichter (1795-1821) aan zijn geliefde.

Kunt gij 't haar vergeven? Anthony Trollope 1867

De tweede sekse Simone de Beauvoir 1976 Uitvoerige analyse, zowel psychologisch, historisch als etnologisch, van de positie van de vrouw in de samenleving.

Trein naar Pakistan Khushwant Singh 2017-06-06 India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan is het diepmenselijke en ontroerende verhaal van een eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar wordt gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de complexiteit van opkomende polarisatie en geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar geleden dat India en Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse kolonisten zich hadden teruggetrokken. Van de ene op de andere dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes naar de andere kant van de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en

vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend boek.

Moslim in de polder F. Bolkestein 1997-01-01 Vraaggesprekken door de VVD-fractieleider in de Tweede Kamer met vooraanstaande moslims over hun positie en integratie in de Nederlandse samenleving en hun religie.

Het genootschap Ruth Rendell 2013-10-08 In de Londenwijk Pimlico, wonen de rijke, chique mensen, met hun mooie witte huizen, hun blinkende auto's en hun veelal inwonende personeel. Het is een bont gezelschap van au pairs, chauffeurs en schoonmakers dat regelmatig bijeenkomt in de plaatselijke pub om hun frustraties te uiten. De jonge Dex is in dienst als tuinman en ook hij wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten van dit genootschap. Maar er is iets vreemds aan Dex. Hij lijkt zich niet goed aan te kunnen en willen passen aan anderen, loopt soms zomaar weg en hij zondert zich af. Dan komen ze erachter dat hij in een psychiatrische kliniek heeft gezeten, vanwege een poging tot moord... op zijn moeder.

Gandhi Larry Collins 1983 Relaa's over het einde van de Engelse macht in Brits-Indië en over de totstandkoming van de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947.

De Hades factor Gayle Lynds 2013-12-06 In dit eerste deel van Robert Ludlums spannende serie rond de sympathieke Jon Smith, probeert Smith de verspreiding van een dodelijk virus te voorkomen. Robert Ludlum & Gayle Lynds, De Hades factor Wetenschapper en beroepsmilitair Jon Smith werkt bij USAMRIID, het onderzoekslaboratorium van het Amerikaanse leger. Er breekt grote paniek uit wanneer een nieuw, levensgevaarlijk virus ontdekt wordt. Het virus krijgt de codenaam Hades en de wetenschappers zetten alle mogelijke middelen in om de samenstelling van het virus te onttraadselen voordat het kan uitgroeien tot een dodelijke epidemie. Jon Smith wordt door een bevriende FBI-agent gewaarschuwd op geen enkele manier bij het Hades-onderzoek betrokken te raken. Smith is echter vastbesloten de zaak op te lossen. Wie heeft er belang bij de verspreiding van het levensgevaarlijke Hades? Robert Ludlum schreef samen met Gayle Lynds De Hades factor, een bloedspannende en actuele thriller over uit de hand gelopen wetenschap, spionage en blunderende overheidsinstanties.

Het tiende inzicht James Redfield 2013-10-15 Het tiende inzicht is de roman die volgt op De Celestijnse belofte en begint in een eeuwenoud en ondoordringbaar woud waarin het bladerdak een ware kathedraal vormt en waar fonkelende beekjes samenkomen in majestueuze watervallen. Het is een reis die voert door de poorten van nieuwe dimensies, langs herinneringen en ervaringen uit andere eeuwen, van lang voor onze geboorte, langs het hiernamaals waar de kennis van de menselijke bestemming wordt bewaard en gekoesterd. Het is een reis over spirituele wedergeboorte, over de ontdekking van intuïtie, synchroniciteit en visualisatie.

De sprekende aap : [over oorsprong en evolutie van de menselijke taal] Jean Aitchison 1997 Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.

De vijfde golf Rick Yancey 2013-09-10 Soms denk ik dat ik de laatste mens op aarde ben. Dat betekent dat ik de enige mens in het universum ben. Dat is onzin, ik weet het. Ze kunnen niet iedereen gedood hebben nog niet. De eerste golf: de wereld wordt gehuld in duisternis De tweede golf: als je geluk hebt weet je te ontsnappen De derde golf: als je pech hebt overleef je De vierde golf: er geldt nog maar één regel vertrouw niemand Nu de vijfde golf eraan komt, is Cassie op de vlucht voor Hen, de wezens die er menselijk uitzien maar het niet zijn. Zij die het land doorkruisen om eenieder te vermoorden die ze tegenkomen. Cassie gelooft dat er maar één manier is om te overleven: door alleen te blijven. Maar dan ontmoet ze Evan Walker, de verleidelijke en mysterieuze vreemdeling die haar enige hoop is om haar vijfjarige broertje te helpen bevrijden. En haar enige hoop om zelf te overleven. Maar Cassie moet kiezen tussen vertrouwen en wanhoop, tussen verzet of overgave. Tussen leven... en dood. De vijfde golf, dat al maanden op de Amerikaanse bestsellerlijsten staat, is een meeslepend, aangrijpend en episch verhaal over verlies, ondenkbare dilemma's en moed. #5degolf

LIC Assistant Administrative Officers Exam 2005

The Press of the State of S. Paulo, Brasil, 1827-1904 1904

Hitler's privébibliotheek Timothy Ryback 2012-03-13 Hitler was een gepassioneerd lezer. Zijn intellectuele ontwikkeling werd groten deels bepaald door de boeken die hij las. Niet lang geleden werd in de Library of Congress in Washington het bestaan ontdekt van honderden titels uit Hitlers vergeten privécollectie, compleet met de aantekeningen die hij in zijn boeken maakte. In Hitlers privébibliotheek onderzoekt Ryback hoe de belangrijkste formuleringen en ideeën uit Hitlers persoonlijke boeken verzameling terecht kwamen in zijn geschriften, toespraken, gesprekken, denken en activiteiten. Hitler rekende Don Quichot en Robinson Crusoe tot zijn favoriete romans, en bezat de verzamelde werken van Shakespeare in leer gebonden. Hij spoorde zijn partijgenoten aan Henry Fords antisemitische traktaat The International Jew te lezen, en ontleende zijn ideeën over de arische superioriteit aan een merkwaardige interpretatie van Ibsens Peer Gynt. De woorden van Nietzsche en Schopenhauer maakten dankzij Hitler een wedergeboorte door als beruchte nazistische uitspraken, en een biografie van Frederik de Grote voedde het destructieve fanatisme dat hem ertoe aanzette tot iedere prijs door te blijven gaan met de oorlog. Hitlers privébibliotheek biedt een opmerkelijk inzicht in Hitlers intellectuele wereld en in zijn persoonlijke ontwikkeling. Het is een nieuw hoofdstuk in de geschiedschrijving over het Derde Rijk.

Chi-zelfmassage / druk 1 Mantak Chia 1998 Praktische aanwijzingen voor zelfmassage op basis van oude Chinese inzichten teneinde de inwendige energiestroom te stimuleren en organen te verjongen.

De antichrist Friedrich Nietzsche 2011-12-02 De antichrist behoort tot de geschriften die in 1888, in Nietzsches allerlaatste productieve periode, tot stand komen. Vuriger, furieuzer aanklacht tegen zijn tijdgenoten heeft hij niet geschreven. Aan de hand van een koelbloedige ontleiding van de fundamenten waarop het christendom en het instituut Kerk berusten, wordt de decadentie van de moderne, Europese cultuur aangetoond. Nietzsche stelt het christelijk geloof aansprakelijk voor de ondergang van de antieke wereld en voor de decadentie in het algemeen, gefundeerd als het is op ressentiment, legenachtigheid, tegennatuurlijkheid en verachting van de seksualiteit. Nietzsche reserveerde zijn vernietigendste banbliksems voor deze 'nog altijd onovertroffen vorm van dodelijke vijandschap tegen de realiteit'. Met de afronding in september 1888 van De antichrist, het eerste (en enige) boek van zijn voorgenomen project 'Herwaardering van alle waarden', brak Nietzsche naar zijn zeggen de geschiedenis in tweeën - voor hem, na hem - en begon een nieuwe tijdrekening, met 1888 als jaar één. Desondanks heeft het boek, onder meer door die paar bijna tedere zinsneden over de oorspronkelijke 'christelijke praktijk', vele lezers juist in hun geloof gesterkt.

12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20 Wat moet iedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijik op persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapte als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan, als wij volhardden. Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het leven is een groot, controversieel, ontvucherend boek.' - THE TIMES 'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW

Het abc der relativiteit Bertrand Arthur William Russell 1977

De chemie van de liefde Abha Dawesar 2011-09-14 De zestienjarige Anamika Sharma is een levenslustige en leergierige scholiere in New Delhi met een fascinatie voor exacte wetenschappen. Op school blinkt ze uit in natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het liefst in de garage van haar ouders om de Kamasutra te lezen. Na het lezen van dit boek is niets meer hetzelfde voor Anamika en kan zij haar seksuele nieuwsgierigheid niet langer onderdrukken. Ze begint een relatie met een oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe huisbediende en verklaart haar liefde aan een klasgenootje dat door alle jongens wordt begeerd. Tegelijkertijd worstelt ze met de moraal in haar land dat het juk van eeuwenoude tradities nog niet van zich af heeft geschud.

De vertroosting van de filosofie

Anicius Manlius Severinus Boethius 2010 Overdenkingen in proza en poëzie over filosofische vraagstukken door de in ongenade gevallen Romeinse ex-consul (480-524).

Alibaba Duncan Clark 2016-11-03 Honderden miljoenen Chinezen maken gebruik van de diensten van Alibaba. De beursgang was een van de grootste ooit. Oprichter Jack Ma vervult met zijn bedrijf een sleutelrol in de consumptie van de snelgroeiende Chinese middenklasse. Hoe is het Jack Ma gelukt om in vijftien jaar tijd een van de grootste internetbedrijven ter wereld op te bouwen? Hoe wist hij zijn eenvoudige afkomst te overstijgen en eerdere mislukkingen te boven te komen? Hoe kijkt de Chinese overheid aan tegen de opkomst van de internetgigant? Duncan Clark, een van de adviseurs tijdens het prille begin van Alibaba, ontmoette Jack Ma voor het eerst in 1999, in het bescheiden flatje waar Ma Alibaba oprichtte. Voor het schrijven van dit boek kreeg Clark toegang tot een schat aan nieuw bronnenmateriaal en kon hij Ma exclusief interviewen. Het resultaat is een gezaghebbend en meeslepend relaas van het ongehoorde succes van Alibaba.

Regenboog in de nacht Dominique Lapiere 2010-06-24 Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van Zuid-Afrika zo helder en meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapte aan land op het zuidelijkste puntje van Afrika. Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit Amsterdam die door scheurbuik worden gedecimeerd. De kolonisten hielden het sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het noorden om zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de calvinistische traditie en met het geloof het uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op zoek naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten van koningin Victoria van Groot-Brittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Dominique Lapiere werkte veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het minst omdat de met elkaar verweven geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard is. - Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel die langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u mee op reis door de geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de Haan

Creatief denken en brainstormen J. Geoffrey Rawlinson 1982

Het blauwe en het bruine boek Ludwig Josef Johann Wittgenstein 1996 Collectedtaten van de Oostenrijkse filosoof (1889-1951) uit de periode 1933-1935.

Geslacht Frederic Manning 2014-04-24 In 1930 verscheen in Engeland Her privates we van Frederic Manning, die zich presenteerde onder het pseudoniem Soldaat 19022. De critici, onder wie grote namen als Ezra Pound, Ernest Hemingway, T.E. Lawrence en E.M. Forster, waren lovend over dit boek dat het dagelijkse leven achter de frontlijnen van de oorlog van '14-'18 beschrijft. Hoofdpersoon is soldaat Bourne. Hij deelt het lot van honderdduizenden die ploeterden in hitte en koude, die werden uitgestuurd op onmogelijke missies en vaak niet terugkeerden. Bourne is Mannings alter ego; hij deelt zijn voorkeur voor kortgeknipt haar, zijn liefde voor paarden en zijn verslaving aan sigaret en alcohol. Manning volgt Bourne en zijn kameraden, ze trekken steeds dichter naar elkaar toe in de wetenschap dat ze eenmaal 'over de top', in het niemandsland tussen de linies, uiteindelijk moederziel alleen zullen zijn. 'Het mooiste en indrukwekkendste boek dat ik ooit heb gelezen over mannen in oorlog.' - Ernest Hemingway

Gandhi Ramachandra Guha 2014-05-06 Mahatma Gandhi wordt algemeen beschouwd als een van de invloedrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis. Wie was deze kleine, op het eerste gezicht onaanzienlijke man, die als eerste het verzet tegen de racistische, onderdrukkende politiek in Zuid-Afrika leidde, die het machtige Britse Rijk op de knieën wist te krijgen en op geweldloze wijze de onafhankelijkheid van India wist af te dwingen? In het eerste deel van deze grootse biografie weet historicus Ramachandra Guha een levendig beeld te schetsen van Gandhis jeugd in India, zijn studiejaren in Londen en zijn lange verblijf in Zuid-Afrika tussen 1893 en 1915. Zijn turbulente jaren en strijd in Natal en Transvaal zouden hem uiteindelijk vormen tot een politiek leider en groot voorvechter van geweldloos verzet tegen ongelijkheid en discriminatie. Persrecensies 'Een indrukwekkend gedetailleerd naslagwerk.' NRC Handelsblad 'Eindelijk een geschiedenis van democratisch India die net zo fascinerend is als het land zelf [] een meesterwerk.' Financial Times 'Dat hierover ooit nog een beter boek geschreven zal worden is nauwelijks voorstelbaar.' Sunday Telegraph

Don Quichot Van La Mancha Miguel de Cervantes 2016-01-18 Don Quichot (Spaans: Don Quijote) is de hoofdpersoon in de door Cervantes geschreven roman De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha. Deze roman bestaat uit twee delen: het eerste werd gepubliceerd in 1605, het tweede in 1615. Het boek is een van de eerste geschreven romans in een moderne Europese taal. Het vertelt de komische reisavonturen van een oude edelman die denkt dat hij een dolende ridder is. Deze hoofdpersoon, Don Quichot, is het stereotype van de idealist, een dwaze held die zich met zijn goede bedoelingen maar onpraktische daden min of meer belachelijk maakt. Miguel de Cervantes Saavedra (Alcala de Henares, 29 september 1547 - Madrid, 23 april 1616) is een van de belangrijkste roman- en toneelschrijvers uit de Spaanse literatuur. Hij schreef een twintigtal toneelwerken, maar is vooral bekend geworden door zijn boek Don Quichot van La Mancha (El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha)."